

Ούρσουλα Λε Γκεν Λαβύρινθοι

Προσπάθησα επίπονα να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου και να διατηρήσω το κουράγιο μου, αλλά ξέρω τώρα ότι δεν θα τα καταφέρω να αντέξω το μαρτύριο περισσότερο. Αντ'λαμβάνομαι συγκεχυμένα το χρόνο αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε που διαπίστωσα ότι δεν θα μπορούσα να κρατήσω πιά τα συναισθημάτα μου κάτω από αισθητικό έλεγχο και τώρα έχει συμπληρωθεί σχεδόν και η φυσική κατάρρευση. Δεν μπορώ να έκτελέσω καμιά από τις ανώτερες κινήσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Η άναπνοή, σ' αυτόν τον βαθύ ξενικό αέρα, γίνεται όλο και δυσκολότερη. Όταν η παράλυση φθάσει στο στήθος μου θα πεθάνω: πιθανόν άποψη.

Η σκληρότητα του ξένου είναι εκλεπτυσμένη, αλλά και παράλογη. Εάν έπεδωκε από την αρχή να με κάνει να λιμοκτονήσω, γιατί δεν μου στέργει απλά την τροφή; Αλλά αντίθετα μου έδωσε άφθονη τροφή, θουνά ολόκληρα από τροφή, τὰ φύλλα από όλα τὰ πράσινα θλαστάρια που θά μπορούσα να επιθυμήσω. Μόνο που δεν ήταν ζωντανά. Ήταν κομμένα: ήταν νεκρά: τ'όσοι που τὸ κάνει εύπεπτα για μὰς έλεγε και θά μπορούσε κανείς να φάει αντί γι' αυτά άμμοχάλικο. Όμως ήταν έδω, με όλο τὸ άρωμα και τὸ σχήμα τὼν νεαρῶν θλαστῶν, άκαταμάχητα για τὴν άπαιτητική μου όρεξη. Όχι στὴν αρχή, θέβαια. Είπα στὸν εαυτό μου, δὲν εἶμαι παιδί, γιά να φάω κομμένα φύλλα! Αλλά ἡ κοιλιά καταφέρνει να επιβληθεί στο μυαλό. Μετά από κάποιο διάστημα φαινόταν προτιμότερο να μασάει κάτι, οτιδήποτε που θά μπορούσε να καταλαγιάσει τὸν πόνο και τὴ λαχτάρα στο στομάχι. Ετσι έφαγα, και έφαγα, και συνέχισα να πεινώ. Αισθάνομαι ικανοποίηση, τώρα, που εἶμαι τόσο αδύναμος ώστε δὲν μπορώ να φάω.

Η ίδια περιπέλοκα παράλογη σκληρότητα χαρακτηρίζει όλη τὴ συμπεριφορά του. Καί τὸ χειρότερο από όλα είναι άκριβῶς αὐτὸ που καλωσόρισα με τὸση άνακούφιση και εύχαρίστηση στὴν αρχή: ὁ λαβύρινθος. Αρχικά εἶχα χάσει σχεδόν έντελῶς τὸν προσανατολισμό μου, άφότου βρέθηκα παγιδευμένος, μετά στα χέρια ενός γίγαντα, κατόπιν σὲ μιά φυλακή και αὐτὸς ὁ χώρος γύρω από τὴ φυλακή είναι άποπροσανατολιστικός και ἡ χωροταξία του άνησυχητική. Ο παράξενος, λείος, καμπύλος τοίχος - ὁροφή είναι κατασκευασμένος από ένα άγνωστο υλικό και οἱ γραμμές του δὲν μου λένε τίποτα. Ετσι όταν άνυσώθηκα και μετά τοποθετήθηκα κάτω, μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ άξενο περιβάλλον, σὲ έναν λαβύρινθο, έναν άγνωρισίμο, άκόμα και οἰκείο, λαβύρινθο, ήταν μιά στιγμή δύναμης και έλπίδας μετά τὴ μεγάλη άπελπισία. Φαινόταν άρκετά καθαρά ὅτι εἶχα τοποθετηθεί στο λαβύρινθο γιά ένα είδος τέστ ἡ εξέτασης, ὅτι γίνονταν ἡ πρώτη άπόπειρα γιά επικοινωνία. Προσπάθησα να συνεργαστώ με κάθε τρόπο. Αλλά δὲν ήταν δυνατόν να πιστεύω γιά πολύ ὅτι σκοπὸς τού πλάσματος ήταν να πετύχει τὴν επικοινωνία.

Εἶναι έξυπνο, πολύ έξυπνο, αὐτὸ είναι φανερό από χίλια δύο πράγματα. Εἴμαστε δύο έξυπνα όντα, εἴμαστε και οἱ δύο κατασκευαστές λαβύρινθων: σίγουρα θά ήταν άρκετά εύκολο να μάθουμε να συνομιλοῦμε! Εάν θέβαια ήταν αὐτὸ που ἠθελε ὁ ξένος. Δὲν τὸ θέλει όμως. Δὲν ξέρω τί είδους λαβύρινθος χτίζει γιά τὸν εαυτό του. Αὐτοὶ που κατασκεύασε γιά μένα ήταν ὄργανα μαρτυρίου.

Οἱ λαβύρινθοι ήταν, ὅπως εἶπα, βασικά γνωστῶν τύπων, παρόλο που εἶχαν τοίχους από αὐτὸ τὸ άγνωστο υλικό ψυχρότερο και πιὸ λείο από τὸν συμπεσιμένο πηλό. Ο ξένος άφησε ένα σωρὸ από κομμένα φύλλα σὲ μιά άκρη κάθε λαβύρινθου, δὲν ξέρω γιατί: ἴσως ήταν μιά τελετουργία ἡ μιά πρόκληση. Ο πρώτος λαβύρινθος που με τοποθέτησε ήταν γιά μωρά, σύντομος και άπλός. Τίποτα εκφραστικό ἡ τουλάχιστον ένδιαφέρον δὲν μπορούσε να άποκομίσει κανείς από αὐτόν. Ο δεύτερος πάντως ήταν ένα είδος άπλούστερης έκδοχῆς τῆς Απειρίοστης Κατάφασης, άρκετά έπαρκῆς γιά τὴν καθησυχαστική, υπερβατική δήλωση που ἠθελα να κάνω. Καί ὁ τελευταίος, ὁ μακρῦς λαβύρινθος, με έπτά διαδρόμους και δεκαεννιά άνοίγματα, συσχετιζόταν έντυπωσιακά με τὴ Μαλούθια μέθοδο, και σχεδόν με ὅλες τὶς Νέες Εκφραστικές τεχνικές. Επρεπε να γίνουν προσαρμογές στὴν ξενική αντίληψη τού χώρου, αλλά μιά κάποια δημιουργική ποιότητα προέκυπτε άκριβῶς από αὐτές τὶς προσαρμογές. Δούλεψα σκληρά στο πρόβλημα αὐτοῦ τού λαβύρινθου, κάνοντας σχέδια ολόκληρη τὴ νύχτα, φέρνοντας στο μυαλό μου τὰ άνοίγματα και τὰ διαστήματα, τὶς παγίδες και τὰ άδιέξοδα, τὴν έκκεντρική, άσυνήθιστη και παρόλα αὐτὰ ὁμορφή χάραξη τῆς Αληθινῆς Διαδρομῆς. Τὴν έπομένη μέρα όταν τοποθετήθηκα στὸν μακρῦ λαβύρινθο και ὁ ξένος άρχισε να παρατηρεῖ, εξέτελεσα ολόκληρο τὸν Ογδοο Μαλουθιανό.

Η άπόδοσή μου δὲν ήταν ραφινარიμένη. Ἦμουν νευρικός, και οἱ χωρο-χρονικές παράμετροι ήταν μόνο προσεγγιστικές. Ο Ογδοος Μαλουθιανός όμως αντέχει και στὴν πιὸ άτεχνη έκτέλεση στὸν πιὸ φτωχὸ λαβύρινθο. Οἱ έλιγμοὶ στὴν έννατη έπανασύνδεση, εκεί όπου επανέρχεται τὸ θέμα τού «σύννεφου» τόσο παράξενα μεταφερόμενο στο άρχαίο σπειροειδές μοτίφ, έχουν μιά άφθαρτη ὁμορφιά. Τους εἶδα να έκτελοῦνται από ένα πολύ ἠλικιωμένο άτομο, τόσο γερασμένο και δύσκαμπτο, που μπορούσε μόνο να υπαινιχθεῖ τὶς κινήσεις, να τὶς υπενθυμίσει, ἡ σκιά μιάς χειρονομίας, μιά θαμπή άντανάκλαση τῶν θεμάτων: και ὅλοι ὅσοι παρακολουθοῦσαν εἶχαν συγκινηθεῖ άπερίγραπτα. Δὲν υπάρχει πιὸ εύγενική δήλωση τῆς ύπαρξῆς μας. Καθώς έκτελοῦσα τὶς κινήσεις, και γώ ὁ ἴδιος παρασύρθηκα από τὴ δύναμή τους και ξεχάσα ὅτι ἦμουν φυλακισμένος, ξεχάσα τὰ ξενικά μάτια που με παρακολουθοῦσαν. Ξεπέρασα τὰ λάθη τού λαβύρινθου και τὴν δική μου άδυναμία, και χόρεψα τὸν Ογδοο Μαλουθιανό ὅπως δὲν τὸν εἶχα χόρεψει ποτέ πριν.

Όταν τελείωσα ὁ ξένος με σήκωσε και με τοποθέτησε μέσα στὸν πρώτο λαβύρινθο - τὸν σύντομο, τὸν λαβύρινθο γιά τὰ μικρά παιδιά που δὲν έχουν μάθει άκόμα πῶς να μιλοῦν.

Ήταν ἡ ταπεινὴ έσκεμμένη; Τώρα που ὅλα αὐτὰ έχουν περάσει, βλέπω ὅτι δὲν υπάρχει τρόπος να τὸ καταλάβω. Αλλά παραμένει πολύ δύσκολο να άποδώσω τὴ συμπεριφορά του στὴν άγνοια.



Στὸ κάτω κάτω δὲν είναι τυφλός. Έχει μάτια, άγνωρισίμο μάτια. Μοιάζουν άρκετά με τὰ δικά μας μάτια και θά πρέπει να βλέπει περίπου ὅπως και μεις. Έχει ένα στόμα, τέσσερα άκρα, μπορεί να περπατήσει στα δύο, έχει χέρια που πιάνουν, κτλ. παρόλο τὸν γιγαντισμό του και τὴν παράξενη ὄψη του φαίνεται ὅτι διαφέρει πολύ λιγότερο από μὰς, στὴ φυσική κατασκευή του, απ' ὅτι ένα ψάρι. Καί ὁμως τὰ ψάρια σχηματίζουν κοπάδια και χορεύουν και, με τὸ δικὸ τους άνόητο τρόπο, επικοινωνοῦν!

Ο ξένος δὲν έπιχείρησε οὔτε μιά φορά να μιλήσει μαζί μου. Έχει μείνει μαζί μου, με έχει παρακολουθήσει, με έχει άγγίξει, με έχει κρατήσει στα χέρια του, μέρες ολόκληρες: ὅλες ὁμως οἱ κινήσεις του έχουν πάντα κάποιο άλλο σκοπὸ, ὄχι τὴν ὁμιλία. Εἶναι φανερό ὅτι πρόκειται γιά ένα μοναχικό πλάσμα, ὄλοκληρωτικά άπορροφημένο από τὸν εαυτό του.

Αὐτὸ θά μπορούσε να πάει μακρύτερα γιά να ξεγηήσει τὴ σκληρότητά του.

Από νωρίς παρατήρησα ὅτι από καιρὸ σὲ καιρὸ μετακινούσε τὸ παράξενο ὀριζόντιο στόμα του σὲ μιά σειρά από άρκετά ντελικάτες, έπαναλαμβανόμενες κινήσεις, ὅπως κάνει κατά κάποιο τρόπο ένας που τρώει. Στὴν αρχή σκέφτηκα ὅτι με κοροϊδεῖει προσπαθώντας να με

να φανταστώ τί προσπαθοῦσε να δείξει ἡ να δηλώσει, πέρα από τὸ γεγονός ὅτι ἦμουν κρατούμενός του και πολύ πιὸ μικρόσωμος από αὐτόν. Όταν προσπάθησα να έγκαταλειψω τὰ κουμπιά με επανέφερε με τὴ βία. Επρεπε να κάθωμ' ἔκ'ε και να πιεζω κουμπιά γιά χάρη του και να δέχομαι τιμωρία από τὸ να εἶνα και κοροϊδία από τὸ άλλο. Η προμελετημένη φρικαλεότητα τῆς κοστάσεως ἡ άνυπόφορα βαριά και πηχτὴ ατμόσφαιρα, τὸ γεγονός ὅτι με παρακολουθοῦσαν συνέχεια χωρίς ποτέ να με καταλαβαίνουν ὅλα σὲ συνδυασμό με ὀδήγησαν σὲ μιά κατάσταση που δὲν εἶμαι σὲ θέση να περιγράψω. Η πιὸ κοντινὴ προσέγγιση που μπορω να κάνω είναι τὸ τελευταίο έντεροῦδιό του Ονειροῦ τῶν Δέκα Θυρῶν: όταν ὅλοι οἱ παραπλανητικοὶ δρόμοι είναι κλειστοὶ και ὁ χορὸς περιορίζεται ὅλο και περισσότερο μέχρι να έκταναχθεῖ τρομερά στὴν κατακόρυφο. Δεν μπορώ να πῶ τί αισθάνθηκα αλλά έμοιαζε λίγο μ' αὐτό. Εάν αισθανόμουν αὐτὸ τοίμημα στα πόδια μου γιά μιά άκόμα φορά ἡ αν έμφανιζόταν μιά φορά άκόμα ένας σθῶλος άχρηστης τροφῆς θά άπογειωνόμουν κατακόρυφα γιά πάντα.. Ξήλωσα τὰ κουμπιά από τὸν τοίχο (βγήκαν με ένα άπότομο τράθηγμα, ὅπως τὰ μπουμπουκία), τὰ πέταξα στὴ μέση τού δαπέδου και άποπάτησα πάνω τους.

Ο ξένος με σήκωσε άμέσως και με ξανάβαλε στὴ φυλακή μου. Εἶχε πάρει τὸ μήνυμα, και εἶχε ενεργήσει άνόλογα. Αλλά πόσο άπίστευτα πρωτόγνω επρεπε να είναι τὸ μήνυμα! Καί τὴν έπομένη μέρα με έβαλε ξανά πίσω στο δωμάτιο με τὰ κουμπιά, και ήταν εκεί τὰ κουμπιά καινούργια ὅσο ποτέ, και γώ έπρεπε να διαλέξω διαφορετικά είδη τιμωρίας γιά τὴ διασκέδασή του... Μέχρι τότε έλεγα στὸν εαυτό μου ὅτι τὸ πλάσμα ήταν ξένο, γι' αὐτὸ άκατανόητο και χωρίς κατανόηση, ἴσως ὄχι έξυπνο με τὸν ἴδιο τρόπο που εἴμαστε εἴμεις, και άλλα. Από τότε όμως τὸ ἤξερα, ὅτι και ὅλα αὐτὰ να ήταν άληθινά, τὸ πλάσμα ήταν επίσης σίγουρα και κατάφωρα σκληρό.

Όταν χθές με τοποθέτησε στὸν παιδαριῶδη λαβύρινθο, δὲν μπορούσα να κινηθῶ. Η δύναμη τῆς ὁμιλίας με εἶχε έγκαταλείψει έντελῶς (τὰ χορεύω ὅλα αὐτὰ, θέβαια, στο μυαλό μου: «ὁ καλύτερος λαβύρινθος είναι τὸ μυαλό», λέει ἡ παλιά παροιμία) και μόνο κουλουριασθήκα εκεί, σιωπηλό. Μετά από λίγο με έβγαλε πάλι έξω, άρκετά εύγενικά. Αὐτὴ είναι και ἡ βασική διαστροφή τῆς συμπεριφοράς του: ποτέ δὲν με έχει άγγίξει με σκληρότητα.

Με τοποθέτησε μέσα στὴ φυλακή, κλείδωσε τὴν πόρτα, και γέμισε τὴν ταίστρα με άχρηστη τροφή. Μετά στάθηκε στα δύο πόδια και με κύταξε γιά λίγο.

Τὸ πρόσωπό του είναι πολύ εύκίνητο, αλλά εἴναι μιλάει με τὸ πρόσωπό του δὲν μπορώ να τὸ καταλάβω, αὐτὴ είναι μιά γλώσσα πολύ ξενική. Καί τὸ ὄμα του είναι πάντοτε σκεπασμένο με ὀγκώδη, ύφασμάτινα καλύμματα, ὅμοια με ἑνὸς γέρου άχρου που εἶχε δώσει τὸν Ορκο τῆς Σιωπῆς. Έχω ὁμως συνηθίσει στο τεράστιο μέγεθός του, και στὸν γωνιώδη χαρακτήρα που έχουν οἱ στάσεις τῶν άκρων του, πράγμα που στὴν αρχή μου φαινόταν σάν μιά σταθερὴ ροή από άκατάληπτες φράσεις με κακή προσφορά, ένας τρομερὰ άνόητος χορὸς σάν τὶς κινήσεις ἑνὸς ἠλιθίου, μέχρι να αντίληφθῶ ὅτι ήταν άκριβῶς σκόπιμες κινήσεις. Τώρα εἶδα κάτι λίγο πέρα από αὐτὸ, στὴ στάση του. Δὲν ὑπήρχαν λέξεις, ἀλλ' ὁμως ὑπήρχε επικοινωνία. Εἶδα, καθὼς στεκόταν και με παρατηροῦσε, ένα καθαρό σημάδι άγριας λύπης - τόσο καθαρό ὅσο και ἡ Σεμικρανὴ τῆς Στάσης: Υπήρχε ἡ ἴδια πλαδαρὴ άκινησία, ἡ κυρτότητα, ἡ έπιβεβαίωση τῆς ἤττας. Ποτέ δὲν άρθρώθηκε μιά καθαρή λέξη, και παρόλα αὐτὰ μου εἶπε ὅτι ήταν γεμάτο με πίκρα, οἶκτο, άνυπομονησία, και άπογοήτευση. Μου εἶπε ὅτι εἶχε βαρεθεῖ να με βασανίζει, και ἠθελε να τὸ βοηθήσω. Προσπάθησα να πῶ, «Τί είναι αὐτὸ που θέλεις από μένα; Μόνο πές μου τί είναι αὐτὸ που θέλεις». Αλλά ἦμουν πολύ αδύναμο γιά να μιλήσω καθαρά, και αὐτὸ δὲν κατάλαβε. Δὲν εἶχε καταλάβει ποτέ.

Καί τώρα πρέπει να πεθάνω. Χωρὶς άμφιβολία θά έρθει να με δεῖ να πεθαίνω: αλλά δὲν θά καταλάβει τὸν χορὸ που χορεύω πεθαίνοντας.

Η πολυβραβευμένη συγγραφέας Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν (τέσσερα βραβεία Χιούγκο, τρία Νέμπουλα, τὸ Βραβείο Εθνικοῦ Βιβλίου γιά τὴν παιδικὴ λογοτεχνία και πολλά άλλα) έχει δημοσιεύσει ποιήματα, διηγήματα, νουβέλες, και τελευταία ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Η προσφορά τῆς θεωρεῖται ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα τῆς επιστημονικῆς φαντασίας. Τα έργα τῆς διακρίνονται γιά τον ανθρωπισμό τους, τὴν φαντασία και τὴν ψυχολογικὴ εμβάθυνση. Ανάμεσα στα περισσότερα γνωστά και αγαπητὰ συγκαταλέγονται ἡ τρίτομη «Τριλογία τῆς Θαλασσοχώρας», «Τὸ ἀριστερὸ χέρι του σκότους», «Η παραμονὴ τῆς επανάστασης», καθὼς και ἡ νουβέλα «Οἱ απόβλητοι», έργο που θεωρεῖται πια κλασικό.

Μετάφραση

Ελένη Ανδρικοπούλου

Εικονογράφηση

Θανάσης Παπιώτης



παροτρύνει να φάω τὴν ξερὴ ζωτροφή που δὲν μπορούσα να άφομοιώσω: κατόπιν άναρωτήθηκα μήπως μπορούσε να επικοινωνήσει με τὰ χεῖρά. Έμοιαζε μιά περιορισμένη και δύσχρηστη γλώσσα γιά κάποιον που είναι τόσο καλά εφοδιασμένος με χέρια, πόδια, άκρα, εύλίγηστη σπονδυλικὴ στήλη και ὅλα τὰ σχετικά: αλλά αὐτὸ θά ήταν κάτι σάν τὸν παραλογισμό τού πλάσματος, σκέφτηκα. Μελέτησα τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν του και προσπάθησα επίμονα να τὶς μιμηθῶ. Δὲν άνταποκρίθηκε. Μου έριξε μιά σύντομη ματιά και άπομακρύνθηκε.

Στὴν πραγματικότητα ἡ μόνη άναμφίβολη άναπόκριση που δέχτηκα ποτέ από μέρος του ήταν σὲ ένα άξιολύμητα χαμηλὸ επίπεδο διαπροσωπικῆς αισθητικῆς. Με βασάνιζε με τὰ κουμπιά που έπρεπε να πατώ, ὅπως συνηθίσει μιά φορά τὴν ἡμέρα. Εἶχα ὑποστεί αὐτὴ τὴ γελοία ρουτίνα με μπόλικη ὑπομονή γιά άρκετές μέρες στὴν αρχή.

Εάν πιεζα ένα κουμπὶ ένιωθα ένα άσχημο συναισθημα στα πόδια μου, εάν πιεζα ένα δεύτερο έμφανιζόταν ένας άποκρουστικός σθῶλος Ξεραμένης τροφῆς, εάν πιεζα ένα τρίτο δὲν συνέβαινε τίποτα. Ήταν φανερό ὅτι γιά να άποδείξω τὴν έξυπνάδα μου έπρεπε να πιεζω τὸ τρίτο κουμπὶ. Άποδείχτηκε ὁμως ὅτι ἡ έξυπνάδα μου ένόχλησε τὸν δεσμοφύλακά μου, γιάτι έβγαλε τὸ οὔδετερο κουμπὶ μετά τὴ δεύτερη μέρα. Δὲν μπορούσα